

De GESCHIEDENIS van de WERELD

TEKST VAN J. SCHOONJANS

TEKENINGEN VAN L. EN F. FUNCKEN

OP DE BRUG VAN AVIGNON

« **W**IE Avignon niet heeft gezien ten tijde van de pausen, die heeft niets gezien ! » zo beweert althans een Frans schrijver, Alphonse Daudet. Het is waar dat deze schrijver uit Provence stamt en dat Avignon een van de parels van dat mooie land is; land met een heerlijk klimaat, waar de Rhône stroomt en waar de krekels in de zomer dag in dag uit hun onbezorgd en vrolijk liedje krassen.

1. - LANGS DE RHONE

DE Rhône vormde te dien tijde, de grens van het koninkrijk Frankrijk. Avignon, op de linkeroever, was pauselijk bezit en vormde een kleine enclave in een graafschap dat de koningin van Napels toebehoorde. Tegenover Avignon stond er echter een toren, een toren van Philips de Schone. Vanuit deze toren kon men Avignon bespieden en bovendien was hij, door de prachtige brug van St Bénézet, met de stad verbonden. Het is de brug van het liedje « Sur le pont d'Avignon, on y danse, on y danse ! ». Een stuk rest er nog van.

2. - CLEMENS V

IN 1305 verkozen de kardinalen een Fransman nl. Bertrand de Got, aartsbisschop van Bordeaux, tot paus. Deze koos de naam Clemens V. De keuze van de kardinalen beviel Philips de Schone. Normaal moest de paus in Rome wonen, vermits hij bisschop was van deze stad, maar in de Eeuwige Stad was het alles behalve rustig en Clemens ging er niet naartoe. Hij werd gekroond te Lyon en vestigde zich te Avignon.

3. - JOHANNES XXII

NA de dood van Clemens V, werd er opnieuw een Fransman als paus verkozen. Je moet nl. weten dat de meerderheid van de kardinalen uit Fransen bestond ! Deze paus regeerde onder de naam Johannes XXII, hij was van nederige afkomst, beheerde de pauselijke financies op meesterlijke wijze en zond de eerste missionarissen naar Afrika met het doel de Mohammedanen te bekeren.

4. - DE BABYLONISCHE BALLINGSCHAP

NA Johannes XXII kwamen Benedictus XII, die de pauselijke burcht te Avignon bouwde, en Clemens VI. Ook zij waren Fransen en de lijst is nog niet ten einde. Volgden Innocentius VI en Urbanus V, een heilige, die een kort bezoek bracht aan Rome maar zich dan, net als zijn voorgangers, te Avignon installeerde. Na de heilige Urbanus volgde Gregorius XI, nogmaals een Fransman.

5. - H. CATHARINA VAN SIENA

ZIJ stamde uit een groot gezin en was nog jong toen zij in het klooster trad van de Dominicanessen te Prato bij Florence. Zij schreef de paus : « Kom Rome weer oprichten ! » Gregorius XI was echter ziek en werd bovendien in Frankrijk gehouden door z'n moeder, z'n kardinalen en de koning. De H. Catharina van Siena kwam zelf naar Avignon en kon er de paus toe overhalen met haar naar Rome te gaan. De paus kwam te Rome toe op 7 januari 1377. Rome wachtte reeds 75 jaar op hem ! Het was in de Eeuwige Stad dat Gregorius XI in 1378 stierf, gekweld door sombere voorgevoelens.

(Wordt voortgezet.)